

De dlawdiligorgel

Ik den be dlawdiligorgel,  
Mijn vaber was een borgel.  
Mijn moeber was een borulan,  
Daar komen vreembe kinb'ren van.

Radan! Radan! Radan!

Ik den be dlawdiligorgel,  
Ik lust alleen maar korgel,  
Behalve als be nachtuil krijst,  
Dan eet ik rieb en rimmelrijst.

Radijst! Radijst! Radijst!

Ik den be dlawdiligorgel,  
Als ik niet wok of worgel,  
Dan lig ik languit in be zon  
En knoester met mijn knezibon.

Radon! Radon! Radon!

Ik den be dlawdiligorgel,  
Eens sterf ik aan be schorgel,  
En schrombel als een kriks ineen  
En worb een dlawwe kiezelsteen.

Ga heen! Ga heen! Ga heen!